

COERS, Frits, verspreider van het Nederlandse lied (Sindanglaoet [Nederlands-Indië] 10 april 1870 - Utrecht 24 juli 1937).

Coers begon in 1887 geneeskunde te studeren aan de universiteit te Utrecht, doch offerde zijn studie op aan de liederbeweging, waaraan hij heel zijn leven wijdde. Door spreekbeurten, bijdragen, uitvoeringen – o.m. door de Utrechtsche Studentenzangvereniging Coers' Lied (1910) – en door het uitgeven van liederbundels wilde hij het volkslied als nationaal bezit tonen en doen herleven, de Nederlandse volkskracht aanwakkeren en het Groot-Nederlands besef opwekken. Hij deed het woord „Groot-Nederland” ingang vinden, stichtte te Utrecht een studentenafdeling van het Willemsfonds en was een der eerste Nederlanders om Vlaamse studentencongressen te bezoeken. In 1895 was hij te gast bij het studentengenootschap 't Zal wel gaan te Gent. Hij kocht het grootste gedeelte op van de bibliotheek van Florimond van Duyse, die de Vlaamse liedereschat verzameld had. Coers was ook een onstuimig woordvoerder en van hem zijn enkele krasse uitspraken bewaard tegen de Belgische annexatieplannen na de Eerste Wereldoorlog, zoals b.v.: „Duizend jaar voor de schepping der wereld loerde Frankrijk reeds op de Rijn.”

WERKEN: *Liederboek van Groot-Nederland*, 4 dln. (1896, met voorrede van Prof. P. Fredericq en artikelen van Coers; het eerste deel is het *Studentenliederboek*).

LITERATUUR: N.B. Tenhaeff, *Het nationalisme van Coers' liederbeweging*, in *Dietsche Stemmen* (juni 1916, p. 134-166); -

