

COENE, Jozef Antoon, advocaat (Oedelem 8 april 1904).

Volgde van 1918 tot '24 onderwijs in de humaniora aan het St.-Lodewijkscollege te Brugge, dat hij als laureaat verliet. Van 1924 tot '29 studeerde hij klassieke filologie, Thomistische wijsbegeerte en rechten aan de universiteit te Leuven. In het najaar 1929 verwierf hij het doctoraat in de rechten voor de centrale examencommissie te Brussel. Oefent het beroep uit van advocaat, vroeger aan de balie van Oudenaarde, daarna aan die van Dendermonde en is sedert 1936 te Aalst gevestigd. Huwde in 1938 Annie Debeuckelaere, dochter van Adiel Debeuckelaere.

Als leerling van het St.-Lodewijkscollege te Brugge kwam hij in contact met het Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond en als poësisleerling kreeg hij de leiding van de bloeiende Oedelemse studentenbond en ook van de Brugse gewestelijke bond.

Aan de universiteit te Leuven werd hij lid van het hoofdbestuur van het Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond, redactiesecretaris van De Blauwvoet en voorzitter van de gouwbond voor West-Vlaanderen. In 1925 sprak hij de slotrede uit op de landdag te Brugge, gehouden ter gelegenheid van de Vlaggefeesten.

In de studentenorganisaties speelde hij van meet af aan een actieve rol en in 1928 werd hij gekozen tot praeses van het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond. De Borms-verkiezing van 9 december 1928 gaf o.m. te Leuven aanleiding tot woelige manifestaties. Gedurende de kerstvakantie van datzelfde jaar werden door een rectoraal rondschrijven van de Vlaamse studenten discriminatoire en vernederende beloften en verbintenissen afgedwongen, op straffe van uitsluiting van de universiteit. Praeses Coene ontleedde dit rectoraal rondschrijven voor de Vlaamse studenten, zette hen aan het zonder uitzondering te ondertekenen, doch verklaarde het zelf niet te ondertekenen, wat uiteraard zijn uitsluiting van de universiteit ten gevolge had. Hij bleef echter praeses

van het KVHV en werd zelfs praeses van veel andere studentenorganisaties.

Na zijn studie werd Coene gekozen tot voorzitter van het Dietsch Studenten Verbond (DSV), dat ijverde voor toenadering tussen de studenten van Noord- en Zuid-Nederland. Bij de verkiezingen van eind 1932 liet hij zich, op aandringen van vrienden, voordragen als kandidaat van het Katholiek Vlaamsch Nationaal Verbond voor de kamer van volksvertegenwoordigers in het arrondissement Roeselare-Tielt.

Na de oprichting van het VNV werd Coene aangesteld als arrondissementsleider voor Aalst, welke functie hij gedurende de Tweede Wereldoorlog bleef bekleden, nadat hij uit krijgsgevangenschap was teruggekeerd. In 1943 werd hij aangesteld als gouwleider voor Oost-Vlaanderen. Na de septemberdagen van 1944 maakte hij de repressie mee.

Sedert 1960 is hij actief als lid van de Bedevaart naar de graven van de IJzer. Hij werd lid van de raad van beheer van deze vereniging en op 14 november 1970 werd hij gekozen tot voorzitter ervan, als opvolger van H. Borginon.

RIK DE GHEIN