

COCK, Jozef de, priester, hoogleraar, letterkundige (Herdersem 23 januari 1877 - Roosendaal 31 mei 1944 bij een bombardement).

Oomzegger van de volkskundige Alfons de Cock. Werd na zijn promotie tot doctor in de Germaanse filologie benoemd tot hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Leuven (1904). Was in 1914 bij het uitbreken van de oorlog in Nederland en zou dit land niet meer verlaten. Na zijn ontslag als professor te Leuven werd hij leraar aan de R.-K. Lycea te Bergen-op-Zoom en Roosendaal.



De Cock stichtte en leidde het letterkundig tijdschrift *De groene Linde* (1905), schreef literaire kronieken in het weekblad *Hooger Leven* humoristische schetsen, reisindruk-

ken en verhalen. Te Leuven behoorde hij tot de kleine groep professoren die het vertrouwen der Vlaamse studenten genoten. Hoewel hij met Nederland dweept, schreef hij een stuk in *Vlaamsche Arbeid* (Prentbrieven uit Holland, mei 1911) over de „minderwaardigheid” van de Nederlandse katholieke dagbladers, hetgeen een protest van *De Maasbode* bij Kardinaal Mercier uitlokte. Tijdens de Eerste Wereldoorlog nam hij een anti-Duitse houding aan en veroordeelde hij de Duitse inval in België scherp, doch schreef artikelen in *De Vlaamsche Stem* waarin hij de bestuurlijke scheiding van Vlaanderen en Wallonië aanpreef en de toestanden op taalgebied in het vooroorlogse België fel hekelde. Reeds in 1915 werd hij hiervoor door een aantal hoogleraren aangeklaagd bij de academische overheid te Leuven die hem in 1919 onder bedreiging van afzetting tot ontslag dwong.

WERKEN: Artikelen in *De Vlaamsche Wacht* (1907), *Vlaamsche Arbeid* (1911), *De Vlaamsche Stem* (1915); - *Uit de Reistesch*, 2 dln. (1906-'13); - *Een Vlaming in de oorlogsklem* (1916); - *Ons Leven* (1914; uitgave 1921 met noot over zijn ontslag te Leuven).
LITERATUUR: Pol Wilmans, *Hoogleraar Jozef de Cock*, in *Ons Leven* (7 december 1907, met portret); - *Help u zelf, Hoogleraar Dr. J. De Cock*, in *Ons Leven* (31 juli 1919); - vermoedelijk F. de Pillecijn, *Jef De Cock*, in *Pallieter* (8 juli 1923, met portret).

MON DE GOEYSE