

CEZEMBRE, een van de eilandjes vóór de Bretonse kust, ter hoogte van Saint-Malo, met door Vauban gebouwde versterkingen. In de Eerste Wereldoorlog heeft het Belgische leger er een tuchtcompagnie gevestigd, waarin 400 tot 500 soldaten verbleven. Cézembre werd, net als het kamp van Auvours, de gevangenis van Fresnes en het houthakkerskamp van de Orne, in de V.B. berucht door de behandeling die gestrafte sympathisanten van de Frontbeweging er ondergingen. De aalmoezenier

Paul Vandermeulen werd er, na de geruchtmakende zaak van zijn Limburgsch Studentenblaadje, een van de bekendste gedetineerden. Hij verbleef er drie maanden (3 september - 28 november 1917).

LITERATUUR: M. Cordemans, *Dr. A. Van de Perre's oorlogsjaren* (1963).

GASTON DURNEZ