

CAENEGHEM, Kamiel van, onderwijsinspecteur (Huise bij Oudenaarde 30 december 1860 - Buggenhout 14 september 1944).

Zoon van een landbouwer, werd na zijn studie aan de normaalschool van Sint-Niklaas onderwijzer te Eine; in 1900 kantonaal inspecteur te Lokeren en in 1917 hoofdinspecteur te Gent.

Van Caeneghem was ervan overtuigd, dat de Vlamingen machteloos waren door gebrek aan goede organisatie. Hij was dan ook voorstander van samenbundeling van die krachten in een katholieke en sociaal georiënteerde vereniging. Terwijl hij op plaatselijk niveau actief was in de Katholieke Vlaamsche Bond van Oudenaarde en in de Zuidvlaamsche Sprekersbond, werd hij in 1891 secretaris van de Vlaamsche Katholieke Landsbond. Behalve in zijn boek *Onze boeren verheerlijkt*, dat hij schreef naar aanleiding van de herdenking van de Boerenkrijg, zette hij zijn opvattingen uiteen in het tijdschrift *Volk en Taal*, dat verscheen van 1888 tot '95.

WERKEN: Artikelen in *Volk en Taal*, maandschrift voor gebruiken, geschiedenis en taalkunde (1888-); - *Onze Boeren Verheerlijkt. Gedenkboek der Eeuwfeesten van den Boerenkrijg (1798-1898)* (1903).

LITERATUUR: L. Wils, *De oorsprong van de Kristen-Demokratie. Het aandeel van de Vlaams-demokratische stroming* (1963); - L. Wils, *Het Daensisme, de opstand van het Zuidvlaamse platteland* (1969).

ANNITA MENSCHAERT