

**BUSSCHE, Karel van den**, advocaat (Werken 12 maart 1870 - Werken 10 september 1905).

Van den Bussche deed zijn humaniora aan het college te Tielt, waarna hij te Leuven rechten ging studeren. Daarna vestigde hij zich als advocaat te Kortrijk.

Aan de universiteit was hij van het begin af actief in *Met Tijd en Vlijt*, waar hij verscheidene keren over Noordse letterkunde sprak. In 1892 werkte hij mee aan het gedenkboek ter gelegenheid van het vijftienjarig voorzitterschap van prof. P. Willems. Het jaar daarna werd hij in Leuven bestuurslid van *Met Tijd en Vlijt* en bewoog zich nadrukkelijker op Vlaams terrein. Hij kwam in Brugge zowel Cyriel Delaere als Robrecht de Smet opzoeken om De Vlaamsche Vlagge te redden. Toch werd De Smet de nieuwe hoofdredacteur.

Van den Bussche werd opgenomen in de Swighende Eede.

In latere jaren trad hij niet meer op de voorgrond. In 1904 gaf hij nog een autobiografisch werk uit.

WERKEN: *Een paar oude kennissen van Berten Bievoet* (1904).

LITERATUUR: A. van de Vijvere, *Verslag van het Taal- en Letterlievend Studentengenootschap „Met Tijd en Vlijt”*, in *Annuaire de l'Université catholique de Louvain*, LVII (1893 p. 183-200) en LVIII (1894, p. 330-343); - K.M. de Lille, 't *Manneke uit de Mane*, in *Biekorf*, jg. 60, nr. 2 (februari 1959, p. 41-46); - K.M. de Lille, *Alfons van Hee* (1963); - R. Vanlandschoot, *Robrecht de Smet en de studentenbonden in West-Vlaanderen. IV De Vlaamsche Vlagge*, in *Halletorentje*, jg. 14, nr. 3 (september 1967, p. 144-151).

ROMAIN VANLANDSCHOOT