

**BRUWIER, Aloïs**, arts (Ichtegem 27 januari 1857 - Ichtegem 24 juli 1939).

Was leerling aan het klein seminarie te Roeselare en studeerde geneeskunde te Leuven. Vestigde zich als dokter te Ichtegem.

Op het klein seminarie te Roeselare behoorde Bruwier tot de „wonderklasse” van Rodenbach, die in de poësis Emiel Demonie en in de retorica (1875-'76) Hoge Verriest als klasseleraar had. Te Roeselare en te Leuven was Bruwier een van de intiemste en trouwste vrienden van Rodenbach. Hij was betrokken bij het ontstaan van de Blauwvoeterij en de studentengilden. Het was ook Bruwier die uit de mond van de stervenszieke Roden-



bach diens „testament” voor de Vlaamse studentenbeweging meekreeg.

Bruwier, die onder de pseudoniemen Banco en Pilatus al had meegewerkt aan het van 1880 af verschijnende tijdschrift *Kwaepenninck*, dat een radicaler toon aansloeg dan *De Vlaamsche Vlagge*, werd in 1884 lid van *De Swighenden Eede*, een geheim genootschap op christelijke en Vlaamse grondslag, waarvan o.a. ook Hugo Verriest deel uitmaakte.

Dr. Bruwier zag zijn deelneming aan het activisme als een logisch gevolg van zijn trouw aan Rodenbachs idealen. In 1918 werd hij lid van de activistische Gouwraad voor West-Vlaanderen. Zijn veroordeling tot vijf jaar hechtenis na de oorlog heeft zijn aanzien van romantische Blauwvoeter niet geschaad, zoals bleek uit de hem gebrachte hulde op de Vlaggefeesten te Brugge in 1925.

Bruwier, die niet de geniale aanleg van zijn vriend Rodenbach bezat, heeft geleefd in het romantisch aureool van uitvoerder van Rodenbachs testament (later ook van laatste Blauwvoeter en laatste lid van de *Swighenden Eede*), dat levendig bleef door de fascinerende invloed die Rodenbach enige generaties lang bleef uitoefenen.

LITERATUUR: F. Rodenbach, *Albrecht Rodenbach en de Blauwvoeterij*, I-II (1902); - J. van Mandelbeke, *Dr. Aloïs Bruwier*, in *De Blauwvoet*, jg. 19, nr. 9 (1939); - J. Geldhof, *Vliegt de Blauwvoet! De eerste martelaar van de Vlaamse studentenbeweging* E.P. Renatus Devos (1955); - F. Baur, *Albrecht Rodenbach. Het leven. De persoonlijkheid* (1960); - K. de Lille, *Alfons Van Hee* (1963); - H.J. Demoen, *Jeroom Leuridan. Recht en trouw* (1963); - H.J. Elias, *Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte*, III (1965).

ERIK VANDEWALLE