

BROUNS, Theo (eigenlijk Theodoor Hendrik Gerardus), advocaat (Kessenich 20 november 1911 - Hasselt 28 maart 1946).

Na zijn promotie (1936) tot doctor in de rechten en licentiaat in de staats- en sociale wetenschappen was hij gedurende een jaar redacteur van het dagblad *De Schelde* te Antwerpen. Vestigde zich dan als advocaat te Hasselt. Werd in 1940 kabinetschef van de gouverneur van Limburg. Bezorgd om het Vlaamse volk bewoog hij zich reeds als student te Gent op sociaal, cultureel en national gebied. Was er bestuurslid van het Thomasgenootschap en bezorgde in die functie het Gedenkboek *Pater Callewaert* (1934 en het speciaal Verschaevenummer van *De Blauwvoet* (1934). Was er tevens hoofdredacteur van het studentenblad *Aula*. In 1942 werd hij gouwleider van het Vlaamsch Nationaal Verbond. In deze hoedanigheden ontplooi-de hij een bijna ongelooflijke activiteit, waarin hij zowel de materiële belangen van het volk als de culturele betrok. In politiek opzicht verdedigde hij onveranderlijk de eigenheid en zelfstandigheid van Vlaanderen, ook tegenover de Duitse bezetter. Hij kwam daar vooral openlijk voor uit in het Vlaams-nationaal weekblad *De Toekomst*, dat hij tijdens de oorlog stichtte.

Hij werd te Hasselt door de repressie-krijgsraad ter dood veroordeeld, in beroep te Luik werd dit vonnis bekrachtigd en niettegenstaande interventie van invloedrijke personen werd hij als enige in deze politieke functies die dit lot onderging geëxecuteerd. Ligt begraven te Antwerpen op het Schoonselhof.

WERKEN: *Dagboek. Laatste brieven*, in *Theo Brouns*, uitgegeven door A. Augusteynen (pseudoniem van L. Swerts) (1951); - *Dagboek van mijn gevangenisleven (28 oktober 1944 - 28 maart 1946)* (1969).

LITERATUUR: A. Augusteynen (pseudoniem van L. Swerts), *Theo Brouns* (1951); - Tenax (pseudoniem van H. Leyren), *Theo Brouns en de terreur in Limburg* (z.j.); - A. de Bruyne, *De kwade jaren*, III (1972).

LAMBERT SWERTS