

BROECK, Hugo van den, journalist en publicist (Antwerpen 15 november 1891 - Maastricht 22 september 1960).

Van den Broecks schooltijd beperkte zich tot de lagere school, maar dit belette hem niet zich door

zelfstudie intellectueel omhoog te werken. Hij kwam terecht bij Geloofsverdediging (Antwerpen), onder leiding van de dominicaan Pater Perquin; daarnaast deed hij secretariswerk voor Dr. A. van de Perre. In 1916 schreef hij onder de schuilnaam H. de Wachter een brochure, Het Herstel van België, die de oplossing van het Vlaamse probleem binnen de unitaire Belgische staat bestudeerde. Daarna ging hij over naar het activisme en werd te Brussel in 1917 leider van het Vlaamsch Persbureau. Na de ineenslorting in november 1918 bleef hij in contact met August Borms. In het voorjaar van 1919 week hij uit naar Nederland; daar zette hij zijn Vlaamse activiteit voort, o.a. als medewerker aan De Toorts. In 1920 kwam hij in de redactie van het dagblad De Tijd (Amsterdam). In 1931 werd hij hoofdredacteur van de Limburger Koerier (Maastricht) en bleef dit tot in het najaar van 1944. Daarna deelde hij het lot van de talrijke Nederlandse journalisten die hun beroep tijdens de Duitse bezetting waren blijven uitoefenen en deswege door perszuivering en repressie werden getroffen.

Zijn voornaamste publikatie verscheen in 1924 onder de schuilnaam Spectator: Proeve van een Politiek Program voor Katholieke Nationalisten in Vlaanderen; dit is een lijvig compilatiewerk dat van een zuiver-katholiek standpunt uit de staats- en maatschappijstructuur behandelt en decentralisatie van de staat aanbeveelt.

Toen in 1931 door August Borms de derde Raad van Vlaanderen werd gesticht, schreef Van den Broeck het door de Raad uitgegeven Memorandum over de Buitenlandsche Politiek van België.

LITERATUUR: H.J. Elias, *Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging 1914/1939*, I-II (1969); - A.W. Willemsen, *Het Vlaams-nationalisme. De geschiedenis van de jaren 1914-1940* (1969, tweede uitgave).

HENDRIK D. MOMMAERTS