

BRIJS, Achiël, activist, leraar en publicist (Aalst 29 september 1879 - 's-Gravenhage 26 augustus 1949).

Na studie aan het atheneum te Gent en verdere opleiding werd hij leraar aan een middelbare school, de zgn. pupillenschool, te Aalst. Later verliet hij het onderwijs om te Brussel in de handel te gaan. Als leerling van het atheneum kwam Brijs in de V.B.; naar het voorbeeld van zijn leraar H. Meert werd hij zeer actief in het Algemeen Nederlands Verbond, vooral toen hij leraar was te Aalst. Hij was een vlot spreker en had een levendige geest, met ruime belangstelling voor het maatschappelijk leven, waardoor hij ook een rol speelde in de liberale partij, nl. als stichter van het Nationaal Verbond van Vrijzinnige Mutualiteiten. In de Eerste Wereldoorlog trad hij in het activisme en werd bestuurslid van Jong-Vlaanderen. Bij de stichting van de Raad van Vlaanderen werd hij tot secretaris van het eerste bestuur gekozen. In 1918 kwam hij als secretaris in de Commissie van Gevolmachtigden. Zijn optreden en uitlatingen werden niet altijd gewaardeerd door de gematigde vleugel van de Raad. Toch werd hij benoemd tot lid van de Commissie van Zaakgelastigden, zonder bijzondere opdracht. In november 1918 week hij uit naar Nederland en vestigde zich te 's-Gravenhage. Daar bleef hij actief op het culturele vlak, in woord en geschrift; door talloze lezingen in het gehele land kweekte hij in brede kring begrip voor Vlaanderen.

HENDRIK D. MOMMAERTS

BRINK Jan ten, literatuur historicus, novellist