

BOULENGIER, Jozef, ambtenaar (Gent 13 februari 1882).

Genoot lager en middelbaar onderwijs te Gent en trad daarna als beambte in dienst van de PTT. Na 1918 was hij vertegenwoordiger van enkele grote bedrijven.

Hij was vurig Vlaamsgezind en leefde volop mee met de strijd voor de vernederlandsing van de Gentse hogeschool. In de jaren voor de Eerste Wereldoorlog raakte hij bevriend met andere flaminganten, zoals Frans Primo, Jules van Roy en Reimond Kimpe. Van het begin af was hij (sinds eind oktober 1914) lid van de door ds. J.D. Domela Nieuwenhuis Nyegaard geleide groep Jong-Vlaanderen. Aanvankelijk behoorde hij tot de fel Duitsgezinden, maar dat veranderde spoedig. Ook zijn anti-belgicisme nam weldra sterk af, mede onder invloed van Leo Picard. Toen Picard, Primo en Remouchamps in september 1915 uittraden uit Jong-Vlaanderen, ging ook Boulengier heen. Eind 1918 week hij uit naar Nederland. Op 20 mei 1921 werd hij door het het assisenhof van Oost-Vlaanderen veroordeeld tot tien jaar hechtenis. In de eerste jaren verscheen hij vrij geregeld op Vlaamse ontmoetingsdagen, b.v. te Roosendaal. Later schijnt zijn belangstelling daarvoor te zijn afgenomen, vanwege de voortdurend sterker wordende oriëntatie naar rechts. Tijdens de bezettingsjaren gaf Boulengier blijk van een hevige afkeer van het nationaal-socialisme.

LAMMERT BUNING