

BOUCHERY, Walter, advocaat, jeugdleider en politicus (Antwerpen 31 juli 1908 - Lochristi 13 juli 1961).

Bouchery studeerde aan het Onze-Lieve-Vrouw-College te Antwerpen en aan de Katholieke Universiteit te Leuven, waar hij het doctoraat in de rechten verwierf. In de jaren twintig werd hij als scholier voorzitter van de St.-Lutgardis (gebeden)-

bond, die toen op het Antwerpse jezuietencollege de Vlaamse studentenactie coördineerde. Vervolgens ging hij op het niveau van de stedelijke agglomeratie, samen met pater Andries o.p. de leerlingen uit de zesde en de vijfde leerjaren van de middelbare scholen samenbrengen onder de naam Witte Kaproenen.



Op het eind van de jaren twintig werd hij als student te Leuven hoofdbestuurslid van het Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond (AKVS). Nauw bevriend met Ernest van der Hallen behoorde hij in het begin van de jaren dertig tot de laatste verdedigers van het AKVS, dat heftig door de Katholieke Studenten Actie (KSA) werd bestreden.

In 1938 werd Walter Bouchery als jong advocaat leider van de kaderscholen van het Algemeen Vlaamsch-Nationaal Jeugdverbond (AVNJ), de jeugdbeweging van het Vlaamsch-Nationaal Verbond (VNV). Op 10 mei 1940 was hij onder de wapens, maar hij werd gearresteerd en met een konvooi Antwerpse Vlaamse nationalistenaar een kamp in Zuid-Frankrijk weggevoerd. Bij zijn terugkeer in het land nam hij opnieuw zijn plaats bij het AVNJ in op een ogenblik dat deze jeugdbeweging aangevreten werd door een plotseling opkomende Vlaamsche Jeugd met duidelijke nazisignatuur. Mr. Bouchery bleef trouw aan het AVNJ, dat erin slaagde de Vlaamsche Jeugd uit te schakelen. De Duitsers gaven aan de nieuwe eenheidsorganisatie de naam Nationaal Socialistische Jeugd Vlaanderen (NSJV). Bouchery bleef, maar werkte oppositioneel. Samen met andere vrienden is hij de spil geweest van de zgn. Putsch van Vilvoorde in 1942. Hij werd uitgesloten. Ondanks een korte gevangenschap in 1942 en het verbod van de Duitsers om nog politiek actief te zijn begon hij over heel het Vlaamse land onder de jeugd kernen op te richten van de heel-Nederlandse verzetsgroepering Nederland Eén!

Bouchery was geen ideoloog, wel een man van praktische actie en vooral zijn leven lang van bravourestukjes in moeilijke dagen. In de oorlogstijd ging hij bij een Duitse politie-instantie een klacht indienen wegens mishandeling van derden. Terwijl hij gezocht werd in de bevrijdingstijd, ging hij, zelf voortvluchtig, onder zijn eigen naam vrienden bezoeken in de gevangenis. Zijn leven lang bleef hij trouw aan een reeks katholieke en Vlaamse beginselen die hij had meegekregen uit de AKVS-tijd. In vooroorlogse jaren, waarin de Vlaamsgezinden voor een groot deel aan de zelfkant van de maatschappij stonden, nam hij deel aan moderne leefgewoonten en society-leven. Niet alleen beschikte hij over een nuttige kring aan relaties, door vlotte omgang en onbepaalde dienstvaardigheid is hij enige generaties lang het idool geweest van een hele reeks Vlaams-nationalistische jongeren.

Van de eerste dagen na de bevrijding af begon hij te werken aan de politieke wederopstanding van het Vlaams nationalisme. Het weinige dat in de na-oorlogse jaren werd gedaan, is voor een groot

deel zijn werk, ondanks het feit dat hij zelf werd gezocht. Bij verstek ter dood veroordeeld gaf hij zich in 1946 gevangen en werd onmiddellijk in voorlopige vrijheid gesteld. In december van hetzelfde jaar verscheen hij voor de Krijgsraad van Antwerpen. Onder de indruk van ellenlange gunstige getuigenissen werd hij vrijgesproken. In beroep, na herhaalde procedures, kreeg hij een kleine straf en kwam zelfs nog een paar keren in de gevangenis. Inmiddels had hij een uitgeverij, een drukkerij en, na het efemere Wit en Zwart (1947), in 1949 het weekblad Opstanding opgezet, dat bleef verschijnen tot eind van de jaren vijftig. De partijpolitiek werd volgens andere normen gevoerd dan de jeugdbeweging. W. Bouchery, die meestal van op de achtergrond ageerde, kwam in de politiek niet tot zijn recht. De laatste jaren van zijn leven werd hij in beslag genomen door zijn zaken en raakte hij wat op de achtergrond. In 1961 vond hij de dood bij een verkeersongeval.

LITERATUUR: E.d.V. [= A. de Bruyne], *Walter Bouchery*, in *'t Pallieterke* (17 en 24 augustus 1961); - K.V. [= K. Vanderhaegen], *Mr. Walter Bouchery. Zijn betekenis*, in *Het Pennoen*, jg. 12, nr. 4 (september 1961, p. 1 en 7-8); - *Herinneringen aan Walter Bouchery*, in *Het Pennoen*, jg. 12, nr. 4 (september 1961, p. 3).

JAN OLSEN

BOUDEWIJNS, J. - *Legendierium van Arthur Van*