

BOUCHERY, Désiré, socialistisch politicus (Gent 18 november 1888 - Mechelen 6 november 1944). Bouchery, die alleen lager onderwijs genoten had, was lid van de Socialistische Jonge Wacht en trad toe tot de redactie van Vooruit; hij huwde met de dochter van de hoofdredacteur F. Hardyns. In 1913 werd hij leraar, in latere jaren secretaris bij de Centrale voor Arbeidersopvoeding; in 1925 werd hij directeur van de Vlaamse afdeling van de Arbeidershoogeschool, waaraan hij reeds als leraar verbonden was. Van 1919 tot '44 was hij volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Mechelen; van 1921 tot '26 was hij te Mechelen schepen van onderwijs. Van 1936 tot '38 was hij minister van posterijen, telegrafie en telefonie (PTT). In de Tweede Wereldoorlog werd hij als gijzelaar opgesloten in het kamp van Breendonk; hij overleed kort na de bevrijding.

Bouchery gold van zijn eerste optreden in de socialistische rijen als Vlaamsgezind. Zijn voornaamste activiteit lag op het vlak van de arbeidersopvoeding en het socialistische volkshogeschoolwerk; ook als gemeentelijk en parlementair mandataris hield hij zich in hoofdzaak met onderwijsproblemen bezig. In het debat over het wetsvoorstel Van Cauwelaert over de vernederlandsing van de Gentse universiteit (1922) wees hij met nadruk op de democratische draagwijdte ervan. In 1922-'23

steunde hij namens de Mechelse federatie Camille Huysmans, toen die door de Waalse socialisten om zijn Antwerpse schoolpolitiek werd aangevallen. In 1929 werd hij benoemd tot lid van de Vlaams-Waalse taalcommissie van de Belgische Werkliedenpartij. Als minister van PTT hield hij op het Eerste Vlaamsch Socialistisch Congres van 1937 een lezing over het toen actuele thema Radio en Culturele Autonomie (zie Belgische Radio en Televisie).

LITERATUUR: M. van Haegendoren, *Een onderzoek naar de politieke houding der Belgische Werkliedenpartij en vooral der Vlaamse socialisten tegenover de Vlaamse Beweging van 1919 tot 1929* (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Kath. Univ. Leuven 1963); - dossier Désiré Bouchery, Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, Antwerpen.

LUDO SIMONS