

BESTUURLIJKE SCHEIDING, De, maandblad, verscheen te Gent van 1 mei tot en met 1 augustus 1914.

De gedachte der „séparation administrative” is het eerst in Waalse kringen opgekomen; de Vlamingen hebben zich er pas enkele jaren later diepgaand mee beziggehouden. Nog op 27 oktober 1912 verklaarde Prof. C. de Bruycker, schepen van onderwijs te Gent, dat de flaminganten trouw wensten te blijven aan België en dat zij het ophitsen van de Waalse separatisten aan de Fransgezinden overlieten.

Zo bleef het echter niet. In het voorjaar van 1914 was te Gent een drietal jonge Vlamingen aan het werk, die een anti-Belgische houding aarnamen. Zij beschouwden de hoogleraar Julius Mac Leod

- 1 O. De Gruyter. Padijnste. Gent.
- 2 M^r. De Guehdenaere Schoolstr. 1 Gent.
I betaald. Leidsberg
- 3 F. Van Gaver. 1. karalimiers 2' bod. 1' comp.
I betaald. Prunel.
- 4 D^r Gleitour Amerikaanscherk 68 Elsene
I betaald. (Prunel)
- 5 Japh Godelé S^t. Jakobsmarkt n: 98
I betaald. Antwerpen
- 6 Frans Goffa Van Maerlantstr. n: 1
I bet. Antwerpen
- 7 M^r De Guehdenaere Korte Kede. 5 ~~Gent~~
I betaald. Druk. Plantijn
- 8 Prof. van Genechten Biekoftstr. 38 Antw.
I bet.
- 9 Gijsselinck Congestr. 106 Gent.

Bladzijde uit de lijst van abonnees.

als hun geestelijke vader, waren lid van de Vlaamsche Veem, een soort flamingantische loge, die indertijd door Maurits Josson te Brussel was gesticht, doch die vertakkingen had gekregen in tal van plaatsen, ook te Gent. De drie flaminganten, die op 1 mei 1914 te Gent begonnen met de uitgave van het blaadje De Bestuurlijke Scheiding, waren Marcel Minnaert, Antoon Thiry en Reimond Kimpe. Als adres van de redactie werd vermeld het Vlaamsch Huis aan het St.-Baafspein. Zij vergaderden regelmatig 's zondags ten huize van Mevrouw Minnaert aan de Citadellaan. Het echtpaar Thiry, woonachtig aan de Eedverbondkaai, nam het secretariaat waar. Dr. Jules van Roy behoorde niet tot het trio, maar stond we. in voortdurende verbinding met de redacteuren

Talrijke Vlaamse intellectuelen waren op het blad geabonneerd. Er werd in geschreven onder pseudoniem: Testor I, II, III enz. Tot dusver is het niet gelukt te achterhalen welke reële namen daarachter schuil gingen.

Van De Bestuurlijke Scheiding verschenen slechts vier afleveringen. In de Belgische pers werd weinig of niets over het blad geschreven.

Het clubje van De Bestuurlijke Scheiding – Minnaert, Thiry en Kimpe – werd met zijn onmiddellijke kennissenkring de kiemcel van het radicale activisme, dat in oktober 1914 te Gent begon werkzaam te zijn.

LITERATUUR: M. Basse, *De Vlaamsche Beweging van 1905 tot 1930*, I (1933); - A.L. Faingnaert, *Verraad of Zelfverdediging?* (1933); - L. Buning, *Marcel Minnaert*, in *Het Pennoen*, jg. 21, nr. 2 (februari 1971). LAMMERT BUNING