

BERGHE, Ernest van den, Vlaams-nationaal politicus (Aalst 2 november 1897).

Geboren uit een liberale familie. Volgde middelbaar onderwijs te Aalst en aan het atheneum te Gent. Huwde in 1925 met de dochter van Jan de Neve, vriend en vooraanstaand medewerker van Adolf en Pieter Daens. Algemeen secretaris van het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV) en volksvertegenwoordiger voor Aalst van 1939 tot '44. Na de Tweede Wereldoorlog zakenman.

Als jong flamingant, die te Gent o.m. René de Clercq, Hippoliet Meert, Maurits Sabbe, Jozef Goossenaerts e.a. als leraren had, werd Ernest van den Berghe activist. Hij was medestichter van het halfmaandelijks blad *Ontwaakt*, dat later het weekblad *De Nieuwe Tijd* werd.

In 1919 nam hij deel aan de verkiezingsstrijd in het arrondissement Aalst, waar de Daensisten en Het Vlaamsche Front een kartel vormden. In de samenwerking tussen beide groepen zou hij gaandeweg een zeer belangrijke rol spelen en werd hij het verbindingssteken bij uitstek.

Samen met de Aalsterse ex-gandavensis A. d'Haese bewerkte hij in de zomer van 1923 het akkoord tussen het Vlaamsche Front en de Daensisten, die voortaan samen onder de naam Kristene Volkspartij-Vlaamsch Front aan de verkiezingen deelnamen. Geleidelijk gingen de meeste Daensisten in het Vlaams-nationalisme op.

Dank zij de kern van Daensistische coöperatief, vakbonden, ziekenfondsen en pers kreeg het Vlaams-nationalisme in het arrondissement een stevige onderbouw en ook voor de elders meestal erg zwakke Vlaams-nationale vakorganisaties betekende de Daensistische inbreng een zeer belangrijke steun.

Bij de pogingen om een Vlaams-nationale eenheidsorganisatie tot stand te brengen werd Van den Berghe voortdurend betrokken. Zijn organisatorische arbeid en het aantrekken van nieuwe krachten beperkten zich niet tot het arrondissement Aalst. Met de medewerking van Karel Lambrechts en Marcel de Ridder wierf hij in bijna elk arrondissement vrijgestelden aan en richtte hij secretariaten op. Typerend zijn ook zijn (mislukte) pogingen om in het jaar van de stichting van het VNV nog een *modus vivendi* te vinden met Het Vlaamsche Front te Antwerpen, toen het laatste overblijfsel van de oorspronkelijke Frontpartij.

Van den Berghe had al vroeg de controle over de redactie en uitgave van de Daensistische en Vlaams-nationale pers te Aalst. Hij slaagde erin het grootste deel van de Vlaams-nationale weekbladpers in Oost- en West-Vlaanderen, in Brabant en de Kempen, te Aalst te concentreren, wat in 1935 leidde tot het ontstaan van een algemeen weekblad *Strijd* dat een oplage van 45.000 exemplaren bereikte.

Van het ontstaan van het VNV af, in 1933, was Ernest van den Berghe algemeen secretaris en lid van de Raad van Leiding, waarin hij met G. Romsee en H.J. Elias tot de democratische groep behoorde.

In 1939 werd hij volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Aalst. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef hij zijn functies in het VNV uitoefenen. Om gezondheidsredenen staakte hij in het begin

van 1943 alle activiteiten. In 1947 werd hij in het kader van de repressie veroordeeld tot drie jaar, vervolgens (in beroep) tot vijf jaar hechtenis. Op het eind van 1948 werd hij vrijgelaten.

LITERATUUR: H.J. Elias, *Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging 1914/1939*, II-IV (1969).
ERIK VANDEWALLE