

BELGISCH DAGBLAD, Het, verscheen als dagblad van Belgische uitgewekenen te 's-Gravenhage van 15 september 1915 tot 14 september 18. De politieke leiding van het blad berustte ear vankelijk bij Modeste Terwagne, socialistisch volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Antwerpen, daarna, sedert januari 1917, bij Léonce du Castillon, toen ambtenaar bij de Spoorwegen. Sedert de oncergang van De Vlaamsche Stem mocht Het Belgisch Dagblad zich terecht „het eenig Vlaamsch dagblad in Nederland” noemen. Zijn verschijnen kon echter van Vlaamsgezind standpunt niet als gelukkig beschouwd worden. Het blad gold als spreekbuis van de franskiljorise Ligue patriotique flamande en huldigde een duidelijk Belgisch-nationalistisch standpunt, „mits uitend eene nationale politiek van eendracht, (- - -) boven alle gezindheden”, met leuzen als „alles wat nationaal is, is ons”, of „Alles voor België. België boven alles”. Dit betekent meteen dat het blad in Vlaamse aangelegenheden een volstrekt passief standpunt voorstond en elke vorm van flamingantisme als activisme en Duitsgezindheid aanviel en afwees. Belgisch-loyale flaminganten, zoals de groep om Van Cauwelaert, werden door Het Belgisch Dagblad inzonderheid door de pen van L. du Castillon, voor separatisten en activisten uitgescholden, terwijl eerstgenoemden het blad „de beste vriend van Neuray” heetten en „het voornaamste orgaan van de Fransgezinde bende” (aldus Fr. van Cauwelaert). Zoals Het Vaderland (Parijs) en de XX^e Siècle (Le Havre) steunde Het Belgisch Dagblad de regering in Le Havre en werd het door haar op verschillende manieren gesteund, o.m. door een



royale verspreiding aan het front en door een zeer
welwillende houding vanwege de censuur.

REGINALD DE SCHRYVER