

BELGIE IN DE WERELD, sociaal-culturele vereniging, opgericht op 9 mei 1963 als voortzetting van Band en Zuiderkruis, beoogt met eerbiediging van elke levensbeschouwing de sociale, culturele en algemeen menselijke belangen van de Vlamingen in het buitenland te dienen, de uitstraling van onze cultuur, wetenschap en economie in de hand te werken en door de wisselwerking van deze factoren de zin voor saamhorigheid, vooruitgang en grootheid te versterken.

Het internationaal secretariaat is gevestigd te Brussel (Blanchestraat 1), met een regionaal secretariaat in elke Vlaamse provincie en vertegenwoordigers of medewerkers in alle werelddelen.

De vereniging vult een leemte aan die vooral door de Vlamingen werd gevoeld: hoewel dezen meer dan drievierde van de Belgische aanwezigheid in het buitenland voor hun rekening nemen, is de geïnstitutionaliseerde buitenlandse aanwezigheid van België vooral de exponent van Franstalige machtsgroepen in het moederland. De Vlaamse vestigingen daarentegen bestaan in hoofdzaak uit emigranten om den brode, die uitgeweken zijn zonder veel intellectuele bagage.

Door de actie van België in de Wereld worden het zelfvertrouwen en de culturele bewustwording – die de emigratie niet belemmert, maar waaraan

ze j uist een bijzondere waarde verleent – bevordert.

ARTHUR VERTHE