

**BARDIT**, eigenlijk de strijdkreet van de oude Vikingers, was de naam van een in de jaren 1937-'40 door het Dietsch Jeugdverbond (DJV) uitgegeven tijdschrift voor de „knapen”, d.w.z. de 10- tot 14-jarige leden van de organisatie.

Voor de paar honderd knapen van het DJV was het nog uit de tijd van het Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond (AKVS) stammende ledenblad *De Blauwvoet* te ernstig, te theoretisch en te polemiserend. Het stond zelfs voor vele oudere leden van de organisatie op een te hoog niveau. Daarom verscheen *Bardit*, een vrij bescheiden, gestencilde uitgave, die vooral elementair vormende artikelen bracht, verhalen met nationale inslag (vooral van Johan van Dijck), folklore, raadsels, spelletjes enz. De eerste hoofdredacteur was Raf van den Abeele, de tweede Paul Daels; deze stond ook met een groepje Gentse medewerkers in voor het tikwerk, het stencilen, de illustratie en de verzending; alles met de steun van Arthur de

Bruynne, die verantwoordelijk was voor de uitgaven  
van het Dietsch Jeugdverbond. PAUL DAEELS