

**BALTHAZAR, August**, socialistisch journalist en politicus (Gent 10 oktober 1893 - Mariakerke 23 juli 1952).

Balthazar werd in 1921 raadslid te Gent, in 1923 beheerder van de uitgeversmaatschappij Vooruit, in 1927 directeur van het dagblad Vooruit, in 1929 kamerlid voor Gent-Eeklo (tot 1944) en was tussen 1938 en '44 enkele malen minister (Openbare Werken: 1938-'39 en 1943-'44; Arbeid en Sociale Voorzorg: 1939-'40).

Balthazar werd bij het begin van de Eerste Wereldoorlog gewond en als krijgsgevangene geïnterneerd te Göttingen, waar

socialistisch gemeente-



hij voor het eerst in een intellectueel milieu verkeerde en kon studeren, gedurende één semester zelfs bij wijze van uitwisseling aan een Zwitserse universiteit. Hij werd in Göttingen geconfronteerd met activistische flaminganten, op bezoek in het kamp, o.m. A. Borms, en kreeg er begrip voor hun motieven, wat hem na de oorlog in Vooruit en op partijcongressen tot verzoenende taal inspireerde en deed pleiten voor inschakeling van de Vlaamse problematiek in de partij-doelstellingen. Wel moest ook hij, in de schaduw van Anseele, aan de partij-politiek de voorrang geven, doch vooral via zijn krant bleef hij op het Vlaamse aambeeld hameren.

Ook in de Kamer en elders liet hij zich niet onbetuigd. In 1930 interpelleerde hij in de zaak-Joris de Leeuw; in 1932 steunde hij namens de Vlaamse socialisten de afgevaardigden van de Frontpartij in hun kritiek op Van Cauwelaert vanwege het ontbreken van sancties in het wetsontwerp op het taalgebruik in bestuurszaken. Op partijcongressen, o.m. in 1935 en '37, kwam hij op voor grotere Vlaamse zeggenschap. In 1937 nam hij deel aan de grote amnestiebetoging te Brussel, en in 1939 voerde hij het woord op de socialistische Gulden-sporenviering te Kortrijk. Op het Eerste Vlaamsch Socialistisch Congres van 1937 was hij een van de congresvoorzitters.

Wars van elke zweem van fascisme, was Balthazar een tegenstander van Hendrik de Man en leunde hij sterk aan bij C. Huysmans, wiens opinies hij ook inzake de V.B. in ruime mate deelde.

LITERATUUR: H.J. Elias, *Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging 1914/1939*, II-IV (1969); - A.W. Willemsen, *Het Vlaams-nationalisme. De geschiedenis van de jaren 1914-1940* (1969, tweede uitgave).

LUDO SIMONS