

**BAETS, Herman de**, advocaat (Gent 8 september 1856 - Gentbrugge 2 juni 1922).

Zoon van Pieter en broer van mgr. Maurice de Baets.

De Baets promoveerde te Gent tot doctor in de rechten en vestigde zich aldaar als advocaat bij het Hof van Beroep. Van 1898 tot 1900 was hij ondervoorzitter van het Verbond der Belgische Advocaten en van 1902 tot '04 voorzitter van dit Verbond.

Toen priester A. Daens (z. aldaar) in 1895 een afkeuring opliep van Rome en de Congregatie van het Concilie in februari 1896 oordeelde dat Daens er het best aan zou doen zijn ontslag als volksvertegenwoordiger van Aalst in te dienen, verklaarde deze zich bereid hierop in te gaan, op voorwaarde dat hij vervangen zou worden door een democratische kandidaat, die het programma van de Christene Volkspartij voorstond; de geschikte man leek Herman de Baets, broer van de vicaris-generaal van het bisdom Gent. Mgr. Stillemans en August Beernaert waren bereid De Baets te aanvaarden. Omdat Woeste echter met ontslag dreigde, bleef De Baets uit de Kamer.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog verscheen van De Baets in de Nieuwe Gentsche Courant een interview waarin hij bewees dat volgens de Belgische wetgeving de diploma's, afgegeven door de verderlandste universiteit te Gent, rechtsgeldig waren. Bij de terugkeer van de Belgische regering in 1918 moest hij voor de Tuchtraad der Orde verschijnen. Hij werd gestraft met drie maanden schorsing.

LITERATUUR: Dossier Herman de Baets, Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, Antwerpen; - H.J. Elias, *Priester Daens en de Christene Volkspartij 1893-1907* (1940); - K. van Isacker, *Het Daensisme* (1959); - T. Luykx, *Politieke geschiedenis van België van 1789 tot heden* (1969, tweede uitgave).

JANINE BEYERS-BELL