

**ANGERMILLE, Karel**, graanhandelaar, publicist, activist (Antwerpen 27 oktober 1873 - Antwerpen 14 november 1938).

Tijdens zijn jeugd was hij aangesloten bij de studentenbeweging en was hij een van de pioniers van de Vlaamse Opera. Als secretaris van de Vlaamsche Wacht ijverde hij in 1910 voor de aanvaarding van het wetsvoorstel-Coremans betreffende het gebruik van het Nederlands in het vrij middelbaar onderwijs. Hij werkte mee aan de bladen *De vrije Pen*, *De Sater* en *De Week*, waarin hij op Vlaamse zelfstandigheid aanstuurde.



Door een artikel in het tijdschrift *Volkskracht* van december 1912, onder de titel *De eerste Flamingant*, gaf hij de stoot tot de hernieuwde studie van J.B. Verlooy. Als activist was hij ervan overtuigd, dat tijdens de oorlog de kans waargenomen moest worden om het Vlaamse volk vrij te maken en het de macht in handen te geven. Hij schreef artikelen in activistische bladen, was medestichter van *Kolenverdeling* en *Volksopbeuring* en tevens lid van het Vlaamsch Verbond te Antwerpen. In 1920 werd hij bij verstek veroordeeld tot twintig jaar en een schadevergoeding van 200.000 F. In 1929 keerde hij uit zijn Nederlandse ballingschap naar België terug, werd secretaris van Het Vlaamsche Front en was redactiesecretaris van *De Schelde*, tot eind 1934. In 1935 was hij medestichter van *De Dag*, waaraan hij tot zijn dood zijn medewerking bleef verlenen.

**WERKEN:** *De lotgevallen van een activist. Van Antwerpen naar Antwerpen 1914-1929* (1931); - *Beknopte geschiedenis van de (vooroorlogsche) Vlaamsche Beweging* (z.j.); - *Wist gij hoe een Vlaming geplaagd werd en wordt? 1830-1930* (z.j.).

**LITERATUUR:** A.L. Faingnaert, *Verraad of zelfverdediging?* (1933); - H.J. Elias, *Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging 1914/1939*, I en III (1969); - A.W. Willemsen, *Het Vlaams-nationalisme. De geschiedenis van de jaren 1914-1940* (1969, tweede uitgave); - Dossier Karel Angermille, Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, Antwerpen.

ANNE BAEYENS