

AMTER, Eduard, secretaris-generaal van het Davidsfonds (Leuven 13 december 1898 - Leuven 2 juli 1969).

Studeerde aan het St.-Pieterscollege te Leuven. Was werkzaam bij de Belgische Boerenbond aldaar; werd er privé-secretaris van prof. E. Vliebergh, die tegelijk ondervoorzitter was van de Belgische Boerenbond en voorzitter van het Davidsfonds; volgde in 1924 prof. F. van der Mueren op als secretaris-generaal van het Davidsfonds; nam deze functie waar tot 1 januari 1964.

Toen Amter zijn werk voor het Davidsfonds aanvaardde, waren er al enige pogingen gedaan om de vereniging, die tijdens de oorlog 1914-'18 zo goed als opgehouden had te bestaan, opnieuw tot leven te brengen. Onder het voorzitterschap van prof. A. Boon en met de medewerking van enkele getrouwen (o.w. E. Ossenblok, F.X. Smeesters, F. Maertens, J. Clottens) werd het de taak van de bezoldigde secretaris de vereniging een nieuwe expansie te geven. Amter is daarin schitterend geslaagd. Op 10 jaar tijds (van 1923 tot 1932) steeg het aantal leden van 10.294 tot 75.648 en het aantal plaatselijke afdelingen van 101 tot 421. Ondertussen werd de vereniging organisatorisch uitgebreid en werden er talrijke nieuwe initiatieven genomen. De V.B. werd verrijkt met een herboren Davidsfonds, dat de grootste culturele vereniging in Vlaanderen was geworden. Amter zag het Davidsfonds vooral als een instantie voor cultuur distributie (boeken, voordrachten, filmstroken, liederbundels) en als een flamingantisch apparaat. Hij zorgde ervoor, dat het intens deelnam aan de niet-partijpolitieke V.B. en spande zich persoonlijk vooral in voor de herdenkingen van de Gulden-sporenslag, voor de taalgrensactie, de taalwetgeving, de Vlamingen in Wallonië en Kongo, de Voerstreek, de acties vanwege de talentellingen, de amnestie. In de jaren 1960-'63 trad hij naar voren als voorzitter van het Vlaams Actiecomité voor Brussel en Taalgrens, dat bijzonder actief was om de voorgenomen talentelling van 1960 niet te laten plaatshebben en dat de marsen naar Brussel (1961, 1962) en de 11 november-betoging te Antwerpen (1963) organiseerde. Amter was een typische taal- en cultuurflamingant, zeer bedreven in het opstellen van moties en harde verklaringen,



E. Amter (rechts) met mgr. H. van Waeyenbergh (1949).

minder geslaagd als onderhandelaar of gesprekspartner, doordat hij als aanhanger van de moraal der overtuiging geen compromissen wilde kennen. Op zijn leven paste hijzelf het vers van J. de Geyter toe: „Hij vleide geen groten der wereld”. Via het Davidsfonds heeft hij er in hoge mate toe bijgedragen, dat de Vlamingen voor de V.B. gingen warmlopen.

WERKEN: *Het Davidsfonds in wezen en werking* (1928); - *Groei in Vlaanderen* (1934).

CLEM DE RIDDER