

**ALMANAK VOOR DE LEERENDE JEUGD VAN VLAANDEREN**, Westvlaamse studentenalmanak, uitgegeven bij M. Delplace te Brugge (1875 en '76). De Almanak was een van de eerste katholiek-Vlaamsgezinde publikaties voor studenten en werd de voorloper van De Vlaamsche Vlagge. De initiatiefnemers A. Vyncke en Z. Malfait, beiden seminaristen en oud-leerlingen van het Roeselaarse klein seminarie, wilden hiermee een tegenhanger scheppen van de vrijzinnige Gentse studentenalmanak en het contact tussen de West-

vlaamse leerlingen intensiveren. Uit verscheidene artikelen van dit zeer katholieke en Vlaamsgezinde blad, met als motto „Met 't kruis in top, zoo varen wij door 't wereldtij ten hoogen hemel op”, sprak een grote bewondering voor de middeleeuwen, die werden bewonderd als een tijd waarin men zeer godsdienstig was en de moedertaal sprak. Ook tot de paus werden herhaaldelijk lofbetuigingen gericht. Naast uiteraard de heiligenkalender publiceerde de Almanak gedichten en taalkundige stukjes en gaf ook zakelijke informatie, zoals de uitslag van de door de bisschop uitgeschreven wedstrijd tussen de colleges van het bisdom, en de vermelding der namen van de voornaamste kerkelijke en wereldlijke overheden en van de leraren van de Westvlaamse colleges. Deze almanak telde meer dan elfhonderd inschrijvingen, wat voor de redacteurs een succes was. Hierdoor aangemoedigd begonnen zij tijdens de paasvakantie van 1875 met de uitgave van het studententijdschrift *De Vlaamsche Vlagge* (z. aldaar).

LITERATUUR: L. Dosfel, *Schets van eene geschiedenis der Vlaamsche Studentenbeweging* (1924); - *Het Vlaggeboek* (1926).

LIEVE VOS-GEVERS